



# I lære som Reporter på

## JACOB A. RIIS MUSEUM



### ET UNDERVISNINGSFORLØB OM UDVANDRING OG INDVANDRING FOR UDSKOLINGEN



#### Kort om den danske udvandring til USA



En tiendedel af den danske befolkning (mere end 300.000 personer) udvandrede til USA mellem 1850-1914. Det samme gjorde 35 millioner europæere samt mange fra Asien og Sydamerika. Årsagen var, at befolkningen voksede voldsomt i 1800-tallet - man kan tale om en befolkningseksplosion. De fleste boede på landet, og eftersom familierne blev større, og der nu kom flere og flere mennesker, blev det sværere at arve land eller få arbejde. Der opstod en stor underklasse af husmandsfamilier uden jord (ca. 140.000 familier i 1860'erne), og tyende og fæstebønder, der alle levede

under meget hårde og fattige vilkår. I 1864 mistede Danmark en fjerdedel af landet til Tyskland, og mange sønderjyder drømte derfor om at undslippe tysk militærtjeneste og undertrykkelsen af dansk kultur. Nogle af folkene fra landet flyttede til byerne, og endte - hvis de var så heldige at få arbejde - som tjenestefolk eller ufaglærte arbejdere, men også her blev forskellen mellem rig og fattig stor. Den voksende underklasse i byernes mange skumle baggårde havde ikke meget bedre leveforhold end de fattige landboere. Forholdene var tilsvarende grelle med sult, forfølgelse og fattigdom i mange andre lande, så det er ikke underligt at folk så efter andre levesteder. De fleste, der tog afsted, var unge, ugifte mænd.

#### Drømmen om USA

I USA var der masser af plads og masser af arbejde at få. Byerne voksede hurtigt, og jernbanenettet blev hele tiden udvidet, så der var brug for masser af villige hænder. I 1862 indførte USA's regering loven The Homestead Act. Den gav alle ret til at skaffe sig et stort stykke uopdyrket land, hvis man lovede at opdyrke jorden og bandt sig til den i fem år, hvorefter man kunne få amerikansk statsborgerskab. Fra midten af 1800-tallet begyndte de første danskere i Amerika at sende breve hjem. En del af brevene blev trykt i de lokale aviser. Heri stod at man kunne skabe sin egen lykke og fremtid, og de fattige danskere begyndte at drømme om guld og grønne skove.

#### De barske realiteter



I lære  
som Reporter på

# JACOB A. RIIS MUSEUM



---

ET UNDERVISNINGSFORLØB OM UDVANDRING OG INDVANDRING FOR UDSKOLINGEN

---



Turen til USA var lang. De første danskere rejste med sejlskib (en tur varede op til 8 uger), og de fleste havde kun råd til at rejse under meget trange og kummerlige forhold. I 1860'erne vandt dampskibene indpas og reducerede rejsetiden til lidt under to uger, men det var meget dyrt! Med sig slæbte mange af emigranterne en stor trækuffert med tøj, værktøj og køkkengrej. Der var sjældent plads til de mere personlige ejendele.

Ankomsten til USA var på mange måder barsk. De ufatteligt mange emigranter skulle først igennem en række undersøgelser og svare på spørgsmål for overhovedet at blive lukket ind i USA (bestod man ikke, blev man sendt tilbage).

Slap man ind i landet, viste de barske realiteter sig også hurtigt. Der skulle slides i det. Blev man i storbyer som det overbefolkede New York, risikerede man at blive hængende som arbejdsløs i slummen. Længere væk fra storbyen var det også hårdt arbejde at omdanne prærien til landbrugsjord, men efterhånden fik mange af indvandrerne skabt en tilværelse for sig selv og den tilrejsende familie, som var bedre, end hvad de kunne have forventet i Danmark.

SIDE 2/2